

*Leven van eenvoud
droom van eeuwigheid
door God bezegeld.*



Biddend nemen wij afscheid van

DE HEER

Michel Roger VANDENHAUTE

echtgenoot van Mevrouw
Leona PIETERAERENS

Hij werd geboren te Everbeek op 16 augustus 1914
en is godvruchtig in familiekring te Zarlardingne
op 10 mei 2000 overleden,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families:

VANDENHAUTE - PIETERAERENS
SADOINE - DE SMET

danken U oprecht voor uw deelneming en gebed.

Weinigen zijn het gegund zo een lange, schone oudendag te belevens in huiselijke kring samen met zijn geliefde vrouw Leona.

De vele bezoeken en hun blijvende zorg voor zijn zwakke lichamelijke gezondheid van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen verschaffen hem die innige vreugde en voldoening die hem telkens nieuwe levenskracht schonken.

Als diep gelovig man en meelevende parochiaan zag hij telkens verlangend uit naar de dag dat hij thuis de Heilige communie zou ontvangen.

Nu zijn lange leven hier op aarde afgebroken is, zal hij de Heer van alle leven in werkelijkheid ontmoeten en in zijn eeuwige paasvrede en vreugde mogen leven.

In gebed en liefde verbonden, kijken wij uit naar de dag waarop wij allen dat samen zullen mogen belevens.

Leona Pieteraerens	zijn echtgenote
Willy en Nelly Vandenhaute-Cosyns	zijn kinderen
Dany en Chantal Blommaert-Vandehaute	
Philippe en Martine Sieuw-Vandehaute	zijn kleinkinderen
Björn en Jouri Blommaert	zijn achterkleinkinderen

De namis zal opgedragen worden
op zondag 4 juni 2000 om 9.30 uur.

Zarlardingne, 16 mei 2000

