

Ik stierf; maar God verleende mij
wat God alleen kan geven
van in de hemel eeuwig blij
en eeuwig lang te leven.

† G. Gezelle

Gedenk dankbaar in uw gebeden

MEVROUW

Rachel VANDENHECKE

echtgenote van de Heer Gerard VERPOORT

geboren te Etikhove op 3 september 1920 en god-
vruchtig overleden te Ronse op 24 maart 1990,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Niemand had na die eerste zware heekundige
ingreep maar het geringste vermoeden wat je nog
te wachten stond. Je recupereerde zo snel, en in
september '88 wou je op reis, naar je vrienden in
Violès, de Franse Provence, je tweede thuis. Via
een omweg echter, want eerst moest je gaan bid-
den bij Lieve Vrouwke van Lourdes, voor wie je
veel verering had.

De ganse periode van de druivenoogst genoot
je intens aan de voet van de "Mont Ventoux". Er
kwam flink wat beterschap. Een maand later bij je
terugkeer thuis was je zo optimistisch.

Helaas het was van korte duur, want toen pas

begon je lijdensweg. Gesterkt door je geloof in de
Heer en jouw liefde voor de medemens heb je alle
leed doorstaan zonder verpinken. En al kon je het
niet meer uiten, wij wisten allemaal wat je ons die
laatste avond met je ogen wilde zeggen.

Liefste echtgenoot en kinderen, liefste Katrijn-
je, familie, vrienden, lieve huisarts, ik ben er mij
tot het laatste ogenblik van bewust geweest hoe-
veel ik voor jullie betekende. U hebt er allen toe
bijgedragen om de pijn gedurende mijn harde strijd
te verlichten. Ooit zien wij elkaar terug in hemels
geluk.

Gerard VERPOORT, *haar echtgenoot;*

Roland en Nadia BRUYNEEL - VERPOORT,
Erik en Juliana VERPOORT - CRUYPENINCK,
haar kinderen;

Katrijn VERPOORT, *haar kleindochter;*

De families VANDENHECKE-VANDERKIMPEN
en VERPOORT-HANTSON,

*danken U voor Uw medeleven en uw gebed.
Ze waren ons tot troost.*

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.

