



TOT VROOM AANDENKEN AAN

de heer Laurent VANDENHEULE

*zoon van de Heer en Mevrouw
Fedor en Zoë LUST*

geboren te Mater op 27 november 1938
en overleden te Oudenaarde op 7 fe-
bruari 1980.

Hij stond bij allen bekend als een stille onopvallende jongen, thuis be-
leefd en gedienschtig, op het werk eer-
lijk en plichtsbewust. Ook als een op-
rechte gelovige: geen enkele zondags-
mis zou hij verzuimd hebben, onder
welk voorwendsel ook. Wij zagen hem
voor het laatst op die zaterdagavond,
in de kerk, nooit vermoedend dat zijn
uur zo nakend was.

Beste Ouders, een plots en zeer zwaar
kruis viel op uw schouders die reeds
zo zware lasten hebben getorst. Het
leven kan zo hard zijn, de dood zo
onverbiddelijk toeslaan. Iedereen kent
in zijn leven vroeg of laat het pro-
bleem en het mysterie van lijden en
sterven. Zoekt in uw gelovig gebed de
sterkte om moedig te blijven.

Zuster, schoonbroeder, nichtjes, tantes,
ooms, familieleden en allen die mij
gekend hebt, vaartwel. Laat ons allen
leven naar het Evangelie, want ons
uur is ons onbekend. Christus heeft
gezegd: «Oordeelt niet, en gij zult
niet geoordeeld worden, bemint elk-
ander». Leeft in vrede en in de vreze
Gods. Waarlijk, het leven is vol mys-
teries, maar later in de eeuwigheid
zullen wij alles begrijpen.

Bidt allen voor mij en voor mijn be-
proefde ouders.

Mr. en Mevr. Fedor Vandenheule -
Lust,

Mr. en Mevr. Norbert Vandewalle -
Vandenheule Hilda,

Mej. Sonja en Sabine Vandewalle,
De families Vandenheule - Lust,

danken voor de bliken
van genegenheid en deelneming.

Begravenisonderneming D'HONDT, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde