

*Gelovig sterven
is afscheid nemen van de tijd
niet van het leven
is het ene mysterie verlaten
om het andere in te gaan
is op het woord van God de hoop verwisselen
voor de zekerheid dat Hij liefde is...*



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Claire VAN DEN HOLE

weduwe van de Heer

Joseph PROVOST

geboren te Ronse op 24 mei 1907
en in de Heer ontslapen op 31 mei 1994,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.



Doorheen onze tranen van verdriet kijken wij naar de
leegte die moeder ons achterlaat.

Moeder, je was steeds bezorgd om je kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen.

Wij waren je horizon, je doel, je leven.

Je hebt ons je werk, jezelf gegeven.

Wij waren je enige fierheid, je wereld.

Verbondenheid onderling, eerlijkheid, korrektheid
heb je ons voorgehouden als laatste wens.
Wij beloven U ons daarin sterk te maken.

Moeder, wij danken je voor deze kostbare levenswijs-
heden. Je hebt ons waarachtig liefgehad.

Barmhartige God, wij danken U voor dit mooie leven
en vragen U moeder op te nemen in Uw vreugde en
laat haar gedachtenis verder leven in ons.

(D.P.)

De Heer en Mevrouw Dany PROVOST-BESARD,
De Heer en Mevrouw Cyr PROVOST-de CORDES,
haar kinderen ;

De Heer en Mevrouw Willem BAECKE-PROVOST,
Murielle PROVOST,
Laurence PROVOST,
Daniëlla PROVOST,
Christel PROVOST,
Cyr (junior) PROVOST, *haar kleinkinderen ;*

Sofie BAECKE,
Tom BAECKE, *haar achterkleinkinderen ;*

Haar schoonzuster, neven en nichten,

*danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.*