



Dankbare herinnering  
aan mevrouw

## Angèle Van den Meersche

weduwe van de heer  
André Lievens

geboren te Gent op 20 januari 1908  
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth  
te Zottegem op 1 februari 1996  
gesterkt door de H. Sakramenten.



Luc en Christel Remue-Lievens,  
kinderen en kleinkinderen,  
André en Diane Lievens-De Clercq,  
en kinderen,  
De families Van den Meersche, Lievens,  
Van Hoecke en Cauwel,  
danken U voor de blijken van deelneming.

*Moeder Lievens is heengegaan...  
Haar aardse leven was mooi,  
gevuld en aan de anderen gewijd.  
Haar man, haar kinderen,  
haar kleinkinderen,  
maar evenzeer burens en vrienden,  
voor elkeen had zij die fijnevoeligheid,  
die een goed mens kenmerkt.  
Onopvallend betekende ze toch zoveel  
voor velen.  
Wij geloven dat zij nu verder leeft...  
bij O. L. Heer aan wie zij de laatste tijd  
regelmatig vroeg... wanneer kom ik tot U?  
Waar u nu bent, dank u ma,  
dank u meme, 't was mooi,  
leef gelukkig verder.  
In ons hart en onze geest staat uw beeld  
onuitwisbaar geprent.*

