

O Kruis van Jezus, in uw schaduw, wil ik rusten
en hopen. (Nav.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Sidonie - Octavie

VAN DEN MERGEL

Echtgenote van Mijnheer Henri DE TEMMERMAN.

Geboren te Elst de 12 November 1877 en er
overleden de 21 October 1955.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Mijn ziekte was ongeneesbaar, geen middelen
konden mij helpen. (Jer.)

Nochtans ik heb gezwegen, geen klacht is mij
ontsnapt, omdat Gij het waart o Heer die mij
beproofde. (Ps. 38)

De achtbare overledene was vriendelijk en
dienstvaardig tegenover haar evenmens, zolang
haar gezondheid het toeliet volbracht zij nauw-
keurig haar zondagsplicht en wanneer de kwel-
lingen haar zulks verhinderden, heeft zij zich
kloekmoedig onderworpen aan Gods H. Wil.
Mocht zij daarom in Jezus H. Hart 'n bron van
barmhartigheid vinden en tot het eeuwig leven
ingaan.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, ik dank U voor de zorgen met dewelke gij
mij hebt omringd; thans zeg ik U vaarwel, be-
waart mijn gedachtenis in uw geheugen en weest
mijn ziel indachtig in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)
Koningin van de H. Rozenkrans, bid voor ons.



De families VAN DEN MERGEL, DE
TEMMERMAN, LOTERMAN en

CRUYPELINCK,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst