

Zalig de mens, die de kwellingen van het leven verduuldig verdraagt, want na de beproevingen zal hij de kroon van het Leven ontvangen.

(Jac. 1:12)



Bid voor de zielerust van

DE HEER

## AMEDE VAN DER BIEST

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw

**Dominique VAN DER BIEST - Maria FREDERICK**

geboren te Steenhuize op 24 juli 1908 en overleden te Zottegem op 24 september 1986. Hij werd gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken, de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945 - Oud-krijgsgevangene

---

Al de wegen van het leven leiden naar de definitieve eindbestemming: de eeuwigheid. Gelukkig de mens die dit steeds voor ogen houdt en de weg kiest die tot een gerust en hoopvol afscheid voert.

Amedé hield van de natuur, hij hield van het leven en hij was gaarne bij en onder de mensen. In stille eenvoud en volhoudende plichtsvervulling heeft hij zijn leven geheiligd langs de gewone dingen van elke dag: het werk op het bedrijf, de aandacht voor de familie, de omgang met de mensen maar vooral de trouw aan het

christelijk leven. En toen hij zelf niet meer naar de kerk kon gaan, hield hij eraan regelmatig thuis de Heer Jezus te ontmoeten in de Heilige Eucharistie.

Veel beproevingen en lijden heeft hij doorstaan; maar geduldig en vertrouwvol heeft hij zijn kruis gedragen. Nu kan hij met Christus zegepraalen.

Beste familie, samen hebben wij schone en gelukkige momenten beleefd. Dank u voor de vele en goede zorgen die gij aan mij besteed hebt. Zoveel jaren zijn zij mijn troost en steun en sterkte geweest. Laten wij in gebed verbonden blijven.

En gij vooral mijn zuster, die u aan de Heer hebt gegeven, denk aan mij bij uw dagelijkse ontmoeting met de Heer tijdens de H. Eucharistie

Beste bureu, vrienden en kennissen, gedenk mij in uw gebeden.

### De families

**VAN DER BIEST en FREDERICK,**

danken u voor de blijken van christelijke medevoelen en voor uw gebed.

---

Begravenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt  
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59