

Wij rouwen om zijn sterven, maar zijn aandenken zal voor ons altijd een zoete herinnering zijn. (H. Bern.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Gustaaf Van Der Bruggen

echtgenoot van Mevrouw

Anna D'HAUWERS

geboren te Nederbrakel op 10 oktober 1895
en overleden te Zottegem, in de Kliniek St.
Elisabeth, op 30 augustus 1972.

Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven
niet weggenomen, doch slechts veranderd...
(Pr.-Mis-Overl.)

Gustaaf was een goed man, een man van
plicht, die God trouw bleef en zijn grootste
geluk vond in zijn werk en huiselijk leven.

Moge hij nu omwille van de voorbeeldige
berusting in zijn lijden en zijn onderwer-
ping aan Gods schikkingen ten spoedigste
deelachtig worden aan het eeuwig geluk
van de hemelheiligen.

Beminde echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, nog lange jaren hoopte ik met
u lief en leed te kunnen delen. Helaas het
heeft niet mogen zijn. Laat ons God danken
voor de vele gelukkige jaren die wij samen

hebben doorgebracht, ook al valt het schei-
den zwaar. Ik wacht u allen bij de Heer.

Beste familie en vrienden, blijft ook gij
mij biddend gedenken.

Hij ruste in vrede.



De families VAN DER BRUGGEN,
DE PESSEMIER,
D'HAUWERS en
D'HOKER,

DANKEN U.

Drukk. De Rijck-Dubelloy Zottegem