

Allen zijn wij geroepen tot de hoopvolle en bevrijdende komst van de Heer.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## **Emma VANDERBRUGGEN**

weduwe van

**de Heer Cyrille VAN CAUWENBERGE,**

geboren te Vloesberg op 5 maart 1901  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel  
op 11 januari 1987.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

---

In de vredevolle Kerstdagen, heeft God door zijn Zoon Jezus Christus zijn vrede en licht laten stralen voor alle mensen van goede wil.

Met de jaarwisseling werden aan onze medemenssen, de beste wensen van geluk en zegen uitgewisseld. In de tijd van toen, en nu nog: « einde goed alles goed »; de hemel als ge sterft. Zo is de zoon van dit lange aardse leven van moeder ondergegaan en nu rijst de dageraad van een nieuw bestaan.

Wat had ik op aarde nog te verlangen buiten U mijn God. Mijn levenskrachten, door hoge ouderdom en ziekte, zijn uitgeput. Mijn leven dat ik uit Uw gezegende handen heb ontvangen wil naar U terug.

Algoede God, wees mij barmhartig en laat mij voor eeuwig binnentreden in Uw Vaderhuis.

Moeder leefde lang en gelukkig aan de Brakelboskant. Ze was goed, eenvoudig en rechtschapen van hart, werkzaam en zorgzaam voor haar gezin. Ze verloor haar man op 5 januari 1961.

Danken we God voor alles wat Hij ons gaf door onze overleden moeder. Mijn dochter Nelly en alle familieleden, dank voor alles. Een plichtsetrouw en kristelijk leven verzekeren ons een hoopvol en blij weerzien bij de Heer. De Heer zegene en beware U.

De families

VANDERBRUGGEN, VAN CAUWENBERGE,  
HEYSE, SPITAELS,  
danken U.

Namis : zondag 15 februari 1987 om 9 u.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel