



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Hubert VAN DER DONCKT

Weduwnaar van Alice DE SUTTER

Geboren te Zegelsem op 29 november
1935 en overleden te Peutie op 19 mei
2003.

De kerkelijke uitvaartdienst, gevolgd
door de begrafenis in de familiekerk,
heeft plaatsgehad in de parochiekerk
van Sint-Maarten te Peutie op woens-
dag 28 mei 2003 om 11.00 uur.

*Je leven was een leven van werken,
het liep niet altijd over rozen maar
het was ook vol van stil geluk.
Je laatste wens was al slapend door
de witte wolken heen te varen.
God heeft je verhoord en wij danken
Hem omdat je zo rustig en zacht bent
ingeslapen.*

De familie dankt U oprecht voor Uw
blijken van deelneming
en genegenheid.

Begravenissen-Grafzerken b.v.b.a. Stefaan NEES,
Zenneweg 5, 1980 EPPEGEM. Tel.015/33.08.33