

De rechtvaardige zal in eeuwigheid leven



In gebed verenigd nemen wij afscheid van

**DE HEER
JOZEF VAN DER DONCKT**

weduwnaar van Mevrouw Martha Van Schoorisse

geboren te Zegelsem op 14 juni 1905 en godvruchtig
overleden op 7 augustus 1991, gesterkt door de
H. H. Sacramenten der zieken.

Heden brengen we de laatste groet aan onze dierbare koster. Gesproten uit een zeer oude kristelijke kosterfamilie. Reeds van 1682 was de familie Van Der Donckt koster van vader op zoon. Jozef heeft 38 jaar lang koster-orgelist geweest in onze parochiekerk. Dit verheven werk lag hem nauw aan het hart, bescheiden en zonder veel woorden was hij stipt op post om het doodgewone werk met hart en ziel graag te doen. Zijn leven was gekenmerkt door een diepe godsdienstzin, gegrondvest op een levendig geloof, een rotsvast Godsvertrouwen.

Heel zijn leven in dienst van de Heer, werd opgeschreven en vereeuwigd in het "St. Bavo-ereteken" dat met fierheid in zijn kamer hing naast zijn geliefde St. Ursmaruskerk.

Onverwachts doch niet onvoorbereid gaf hij zijn schone ziel, gelouterd door lichamelijke en geesteslijden terug aan zijn Schepper.

Vreugdevolle, doch ook soms donkere dagen waren zijn deel. Het leven van deze man draagt zeker het kenmerk van werkzaamheid en goedheid: rechtvaardigheid en rechtvaardigheidszin bepalen zijn houding in handel en omgang met anderen. Kerk en priesters was hij zeer aanhankelijkheid, voor de zijnen goed en trouw.

Schoon is het leven voor de kristenmens die in alles de wil van God volbrengt en meer waarde hecht aan de eeuwigheid dan aan het tijdelijke. Daarom bidden wij U Heer, mogen deze dienaar werkelijk door uw offer en verlossing bescherming vinden en bevrijd van de eeuwige dood binnengaan in de eeuwige vreugde.

Eerwaarde zusters en het verplegend personeel van het bejaardenhuis, ook u allen die mij lief waren dank ik. Ik ben er zeer gelukkig geweest.

Moge God u allen belonen.

Beste familie, vrienden, ik ben mijn zusters nagegaan bij de Heer.

Heilige Maria, Moeder van Smarten, bid voor ons.
H. Ursmarus, bid voor ons. H. Jozef, bid voor ons.

De families Van der Donckt, Missiaen, Van Schoorisse, Van de Velde danken voor uw gebed en medeleven in de rouw.

Drukk. Van Overmeire - Horebeke