

Beeld van liefde, beeld van goedheid  
beeld van al wat edel is  
blijft zij zo in aller herten  
en in elk geheugenis.



ZALIG AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Louise VAN DER DONCKT

weduwe van de Heer Albert CAPIAU,

geboren te Zegelsem op 15 februari 1903  
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk  
Hospitaal te Ronse op 26 februari 1988.  
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.  
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Moeder gaat altijd te vroeg heen. Nooit, hoe  
oud wij ook geworden zijn, kunnen wij haar  
missen. Haar milde goedheid, haar eenvoud, haar  
stille tegenwoordigheid maakt ons leven diep ge-  
lukkig. Haar wijs woord, haar woordeloos voor-  
beeld, haar opbeurende kracht waren ons steeds  
een spoorslag om door alle omstandigheden heen  
het hoofd recht op te houden en te vertrouwen.

Moeder was een eenvoudige vrouw die nooit lof  
of roem zocht onder de mensen, haar leven was  
een van arbeid, toewijding voor haar gezin, maar  
ook daar buiten bij de bureu, voor de zieke, de  
stervende, zelfs voor de doden was ze bereid te  
helpen en te verzorgen dag en nacht.

Zij was een vrouw uit een stuk: eerlijk, fier en  
onverschrokken bleef zij haar moeder en christen  
zijn: met haar handen heeft ze niet alleen ge-  
werkt, maar ook veel gebeden. Ze was recht-  
vaardig en kon geen onrecht leiden.

Lijden en Kruis zijn haar niet gespaard gebleven,  
maar in het licht van Kristus lijden en offer  
heeft ze alles verdragen ter ere Gods.

Haar liefde en bezorgdheid voor haar kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen was bijzonder  
groot. Ze leefde er ten volle met mede.

Nu dankt ze u allen voor uw diep kinderlijke  
genegenheid die gij altijd voor vader en moeder  
hebt betoond. Niets was u te veel of te zwaar  
ik dank u vooral voor de gedeelde goedheid,  
voor de vele bezoeken en de opbeurende steun.  
God loont de kinderen die hun ouders eren en  
verzorgen.

Blijf nu in onderlinge goedheid elkaar steunen,  
ik reken op uw gebed, en zie mekaar gaarne.

Dierbare familieleden en vele vrienden, heb dank  
voor uw medeleven en gedenk mij in uw gebeden.  
Personeel van het ziekenhuis te Ronse, bij wie  
ik de laatste maanden zo'n goede zorg en troost  
heb mogen vinden, hartelijk dank.

O.-L.-Vrouwke, bekom van ons goede en Heilige  
Moeders zoals Louise.

De families

VAN DER DONCKT, VAN HUFFEL,  
CAPIAU, DE BACKER,

danken voor uw blijken van deelneming.

Namis: maandag 4 april 1988 om 19 uur.

---

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel