

Hij stierf... en al het volk beweede hem.

(Mach. IX 20)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Pierre - Emiel Van Der Donckt

zoon van Mijnheer ALBERIC en van
wijlen Mevrouw LOUISE ROELAND

geboren te Strijpen, op 14 Februari 1923 en godvruchtig
overleden te Zottegem, Klinik Ste Elizabeth, op 26 Octo-
ber 1949, versterkt door de H.H. Sacramenten der Ster-
venden en den Pauselijken Zegen.



God gaf, God nam ; Zijn H. Wil geschiede. Wij wenen,
o Heer, want het offer is zwaar.

Zuiver en goed van hart, blijmoedig en geestdriftig, edel
van ziel en door en door christelijk was hij. In zijn jong
leven lag de belofte van een blijde en schone toekomst.
Toen kwam de ziekte... Hij offerde alles, en zijn dood was
schoon als zijn leven. God aanvaardde zijn offer.

Duurbare Vader en Broeder, reeds door zoveel zware
slagen beproefd, weent niet als dezen die geen hoop heb-
ben. Wij zullen mekaar wedervinden samen met Moeder
in den Hemel, ik verwissel een leven vol bitterbeden en el-
lenden voor het geluk van den Hemel.

Hebt dank, mijn dierbare Omen en Tanten, voor uwe
opofferende zorgen en liefde, hebt dank mijn jonge Vrien-
den voor uwe genegenheid.

Bidt voor mij, ook ik zal U gedenken bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

O Maria, mijne Moeder, bid voor mij. (100 d. afl.)

Mijnheer Wednaar Albertic VAN DER DONCKT-ROELAND,

Mijnheer Etienne VAN DER DONCKT,

Mevrouw Weduwe Jean MENSCHAERT-VAN DER DONCKT, kinderen en kleinkind,

Mejuffer Valerie VAN DER DONCKT,

Mijnheer en Mevrouw Emiel VAN DEN BOSSCHE-VAN DER DONCKT en kinderen,

Mijnheer Jules VAN DER DONCKT,

Mijnheer en Mevrouw Oscar DE PESSEMIER-ROELAND en kinderen,

Mevrouw Weduwe Arsène ROELAND-VAN DURME, echtgenote Mijnheer Robert

DE CLERCQ en kind,

De familiën VAN DER DONCKT, DE TEMMERMAN, ROELAND en LAPAIGE,

zeer gevoelig aan de blijken van deelname, betoond in den
pijnlijksten rouw die hun getroffen heeft, B E D A N K E N .