

*De dag is ten einde,
ik dank U, Heer.
Een nieuwe dag breekt aan,
vervul hem met uw licht.*

†

Bid voor de ziel van
de Heer

FRANS VANDEREECKEN

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE VANDERBRUGGEN

geboren te Ronse op 6 januari 1914 en er
schielijk overleden op 4 augustus 1978.

Leer ons, Heer, welke nietigheid deze aarde is, hoe verheven de hemel; hoe kort de tijd, hoe lang de eeuwigheid. Geef ons, dat we onze dood voor ogen houden, met ernst aan het oordeel denken, en in het hemels rijk aanlanden.

Prins Eug. van Savoie

Hij was een goede man, steeds bereid dienst te bewijzen, goede echtgenoot en vader. Ieder, die hem kende, hield van hem. Veel heeft hij gewerkt, weinig rust gekend, en vroeg heeft hij ons verlaten. Moge hij bij God eeuwig geluk vinden.

Mijn vrouw, ik dank u. We waren goed samen, wees sterk. Mijn kinderen en kleinkinderen, denkt dikwijls aan mij. Eens zien we elkaar terug. Gij allen, mijn verwanten en vrienden, bidt veel voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Mevrouw Frans VANDEREECKEN,
geboren Germaine VANDERBRUGGEN,
Heer en Mevrouw Parfait ROOS-VANDER-
EECKEN,

Mejuffrouw Sylvie ROOS,

Jongeheer Christophe ROOS,

De families VANDEREECKEN, VANDENHOLE,
VANDERBRUGGEN en VANKEUNEBROUCK,

*danken U
voor uw deelneming en gebeden.*

Begraf. Devos & Zoon, Ronse