



"Maar iets is gebleven, dat nooit vergaat.  
Uw naam die in ons hart geschreven staat".

Dankbare herinnering aan:

MEVROUW

## **Annie Van der Fraenen**

echtgenote van de Heer Freddy De Corte

geboren te Zottegem op 20 mei 1943

en overleden in het U.Z. te Gent

op 3 januari 1997,

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.



De families Van der Fraenen - De Corte

De Vuyst en Bliki

danken U voor uw troostende blijven  
van deelneming.

De namis zal opgedragen worden in de H. Hartkerk te  
Bevegem-Zottegem op zaterdag 25 januari 1997 om  
18.30 uur.

Begr. Van Vijle, Zottegem - 09/360.11.15-360.75.60

*Arme dood,  
als je denkt dat je van het leven won !  
Nee, je won niets, je nam slechts wat wij  
je "lieten" meenemen.  
Je nam geen vrouw, geen moeder, geen oma  
maar enkel een moegestreden lichaam mee van  
amper drieënvijftig jaar*

*Arme dood,  
onze onuitwisbare herinneringen aan een  
gouden hart waar iedereen mocht wonen,  
een bruisende beek van liefde en inzet  
voor hen die haar zo dierbaar waren,  
haar culinaire hoogstandjes waarmee ze  
onze tongen streelde,  
haar gulle hand,  
haar uitlatingen doorspekt met kwinkslagen,  
haar niet te blussen levenswil,  
haar optimisme, ondanks alles ...*

*Nee, arme dood,  
deze herinneringen zitten genesteld in het web  
van ons geheugen, en, die kan je ons nooit  
meer ontfutselen.*

*We kunnen slechts gissen wat het betekent,  
geen honger, geen dorst, geen pijn meer te hebben  
en voldaan van het leven weg te gaan.*

*We kunnen slechts hopen ooit te zien te krijgen  
waarover die éne glimlach ons vertelde ! ...  
" een glimlach die een jaar stilte goetmaakt !"*

*Rust nu maar uit, je hebt het verdiend !*

