

Toen het reeds avond geworden was, sprak Jezus tot Zijn leerlingen : « Laat ons oversteken naar de andere kant ». Mc. IV, 35.

†

TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Anna VANDER HAEGHEN

weduwe van de Heer

Gentiel CROMBÉ

geboren te Ename op 3 januari 1888 en vroom in de Heer ontslapen te Oudenaarde op 16 augustus 1981, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

De oogst staat rijp op de velden. De gouden schoven worden binnengehaald. De seizoenen volgen elkaar op in een ononderbroken kringloop. God haalt ook zijn oogst binnen. Een lang en werkzaam leven werd zo pas afgesloten. Het warmkloppend hart van moeder is stilgevallen in de nacht van Maria's Hemelvaart. Haar leven was rijkgevoeld van werken en bidden, van vreugde en beproeving, steeds gericht naar God, op Wie zij al haar vertrouwen en hoop had gesteld. Ze kende een gelukkige oude dag, omringd door de liefdevolle zorgen van

haar kinderen en familieleden. Ze wist dat de Heer nabij was. De H. Kommunie met de hoogdagen maakte haar gelukkig. In eenvoud en stilte heeft zij geleefd, en zo is ze ook van ons heengegaan. Moge de Heer, die ze zo trouw heeft gediend, haar binnenleiden in de eindeloze vreugde van de hemel.

Liefste kinderen en kleinkinderen, met de beste zorgen en de liefde van heel uw hart hebt gij mij jarenlang omringd. Dank om dit alles. God zegene en beware u. In gebed blijven we met elkaar verbonden.

Beste familie, vrienden en bekenden, die voor mij zo goed zijt geweest, dat God u zegene en moge uw vroom gebed voor mij een aanbeveling zijn bij de Heer.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor mij in dit uur van mijn dood.

Haar kinderen,

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De families VANDER HAEGHEN, CROMBÉ,
BROWAEYS en MICHELS,

**danken voor uw kristelijke deelneming
in rouw en gebed.**

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde