

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde  
schenke aan de heer

## Cyriel Vanderhauwaert

Weduwnaar van Mevrouw **Marie Leyman**  
Geboren te Schorisse op 18 september 1888 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 14 februari 1972.

Gesterkt door het H.Sakrament der Zieken.  
Oud-Strijder van de oorlog 1914-18.  
Vercremerkt met verscheidene Eretekens.

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het ge-  
schied: zijn heilige Naam zij gezegend!

Waakt en bidt, want gij kent noch dag noch uur  
wanneer de dood zou komen: weest dus steeds bereid  
om voor Gods rechterstoel te verschijnen.

Aan uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet  
ontnomen, maar wel verwisseld in een beter en eeu-  
wig leven... Daarom zullen wij troost en sterkte vin-  
den in de hoop dat Onze Lieve Heer, in zijne on-  
eindige goedheid en barmhartigheid, onze dierbare  
overledene genadig zal zijn.

Steeds vond hij zijn vrede en geluk in het aan-  
vaarden van Gods heilige wil, ook en niet het minst  
wanneer pijn en ziekte hem kwamen beproeven.

H. Hart van Jezus, om dit lijden waardoor hij op U  
heeft mogen gelijken, geef hem nu de eeuwige rust.

Beminde Familieleiden en Vrienden, ik zeg u allen  
vaartwel. Mijn beste dank gaat naar allen die mij in  
het rusthuis door hun goede zorgen, hun liefde en  
genegenheid daadwerkelijk hebben bijgestaan.

Blijft mij allen indachtig in uw vroom gebed.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid!

De familie VANDERHAUWAERT;  
De familie LEYMAN;

danken innig om Uw blijken  
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse