

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan Mevrouw

Stefanie Vanderhauwaert

Weduwe van de heer

Achiel Vanderstricht

Geboren te Schorisse op 1 oktober 1886 en
aldaar godvruchtig overleden op 29 maart 1973.
Gesterkt door het H.Sakrament der Zieken.

—
Een lang leven is een zegen en een gave uit de hand van God. Stefanie heeft die genade en dat geschenk schoon benut: in eer en deugd, in geloof en onderwerping, in werkzame en moedige toewijding ten bate van haar huisgezin. En toen haar echtgenoot haar in volle oorlog kwam te ontvallen rustte voortaan alles op haar onvermoeibare schouders.

Lang mocht zij van een welverdiende rust genieten, in de stilte van de Heide, omringd van de liefste harer kinderen: maar tot de laatste dag leefde zij nog voor de anderen en bleef zij belangstelling tonen voor alles wat haar kinderen en kleinkinderen beleefden en ondernamen. - Moeder, wij durven vertrouwen dat gij verder, van uit de hemel nu, ons zult bijstaan: want de dood, hoe wreed ook, kan zelfs de diepste banden niet verbreken.

Kinderen, ik dank U uiterharte voor uw grenzeloze toewijding en zorgen. Die onverwachte scheiding zal U zwaar vallen, maar in het gebed en in uw oprecht-christelijke levenswijze zult gij troost en sterkte vinden. Blijft mij allen dagelijks gedenken in uw vroom gebed, gij ook, kleinkinderen en familie, vrienden, kennissen en geburen; en tot weerzien in de bemel!

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Achiel VANDERSTRICHT - VANDERHOUWAERT;

De familie VANDERHOUWAERT - LAMBRÉ;
De familie VANDERSTRICHT - TRUYEN;

danken innig om uw blijken
van sympathie en deelneming.

Druk. Portois Schorisse.