



Komen en gaan,  
leven en sterven,  
zo vormen we een eenheid  
met de natuur  
met de schepping  
met God... (G.D.)

DE HEER

## ANDRE VANDERHEYDEN

echtgenoot van Mevrouw Clara Opsomer

geboren te Lotenhulle op 26 april 1914 en thuis over-  
leden op 31 mei 1996, gesterkt door  
de Heilige Sakramenten.

Oud-strijder 1940-1945 en krijgsgevangene.

Erelid dekenij Oudenaardsesteenweg.

Lid van godvruchtige genootschappen.

Lid N.S.B. Eine.

André,  
Jij was de oudste van vijf kinderen.  
Je vader was hovenier en je zou in zijn voetsporen treden.

Je hebt je moeder vrij vroeg verloren  
en je hebt ook het leed van de oorlogsjaren gedragen.

Het vakmanschap om tuinen aan te leggen  
deelde je met je broer Maurice.  
Samen met hem werkte je in vele tuinen en hovingen.  
Jullie werden gewaardeerd om jullie werk en dienstbaarheid.

Je was graag bij mensen,  
een bezoek van familie, buren, vrienden deed je altijd plezier.  
Je was gemoedelijk en rechtuit.  
Iedereen kon bij jou terecht.

Je was blij met je gezin,  
je vrouw, je kinderen en kleinkinderen.

Enkele jaren geleden vierde je met de ganse familie  
je gouden huwelijksjubileum.

Je hebt hard gewerkt  
en je wou nog lang blijven werken.  
Maar jouw gezondheidstoestand liet het niet toe.

Plots ben je van ons heengegaan.  
We danken je om alles wat je voor ons betekend hebt.

Jij ging ons voor naar het land van het licht.  
Dat je nu ten volle mag rusten  
in de liefde en de vrede van de Heer.

Clara OPSOMER,

Roland VANDERHEYDEN-RONSSE en Kristof,  
Herman DETEMMERMAN-VANDERHEYDEN en Emilie,

De families VANDERHEYDEN, DE BLOCK, OPSOMER  
en THOOFT

danken voor de blijken van kristelijke deelneming.

De namis zal opgedragen worden op donderdag 4 juli  
1996 om 19 uur.



Druk Van Wassenhove - Oudenaarde

Begrafenissen D'Hondt - Oudenaarde