

Wij geloven
in haar eeuwig voortbestaan bij God.



Tot vroom aandenken van

Mevrouw

Clarysse Van Der Linden

weduwe van de Heer

Urbain Aelvoet

geboren te St-Kornelis-Horebeke op 28 april 1907
en godvruchtig overleden te Ronse op 7 april 1975.
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Amper enkele maanden na het overlijden van haar echtgenoot, is nu ook onze goede moeder gestorven. Samen zijn ze nu voor altijd bij de Heer na hun taak hier op aarde te hebben vervuld.

Zij was 'n diep gelovige vrouw, voor wie geloven betekende: leven van dat geloof. Ze was iemand die steeds bereid was anderen te helpen waar ze kon.

Ze was 'n ingoede moeder en grootmoeder die we diep zullen missen.

Bemide kinderen en lieve kleinzoon, ik dank U voor al de liefde mij betoond speciaal na de dood van vader. Blijft mij en uw vader steeds gedenken in uwe gebeden, volgt steeds de weg die we in het leven zijn voorgedaan.

Beste familie en vrienden, moge de Heer U vergelden voor al wat ge voor mij gedaan hebt, vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Hr en Mw Roland AELVOET-DE VRIENDT,
Jonge Heer Jean-Paul AELVOET,
De families VAN DER LINDEN, LOBERT,
AELVOET en ANSELIN,

danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

Begraaf, Devos, Groeneweg 1