



Aandenken aan

MEVROUW

ELISA VAN DER LINDEN

echtgenote van

EMIEL JOOS

geboren te Zegelsem op 16 augustus
1910 en godvruchtig overleden te Elst
op 19 mei 1993.



Haar echtgenoot,
haar kinderen,
haar kleinkinderen,
de families VAN DER LINDEN, JOOS,
DE CUBBER en CRUYPELINCK,

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Begr.-Crem. bvba Raoul, Brakel - 055/422449

*Toen de avond kwam
werd zij eindelijk
rustig*

*en is toen zachtjes
van ons
heengegaan*

*en al onze zorg,
al onze angst
werd groot verdriet
omdat wij haar
nog niet kunnen missen,
om de leegte
die nu komt*

*misschien later
wordt die leegte
dankbaarheid
omdat zij er altijd was,
om alles wat zij deed,
om alles wat zij gaf,
om de vrouw die zij was,
zo goed,
als alleen
een moeder
kan zijn.*