

Dankbare herinnering aan



DE HEER

**Hubert VAN DER LINDEN**

zoon van wijlen Camiel VAN DER LINDEN  
en Marie DE PESSEMIER

---

geboren te Zegelsem op 13 december 1914 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde op  
29 april 1996, gesterkt door de  
Heilige Sacramenten.

---

Dank voor Uw medeleven en Uw gebed.

*Het leven bracht hem  
liefde, vreugde en pijn.  
Geluk was voor hem  
genieten van de kleine dingen,  
thuis een bezoekje.  
Hij was er graag bij,  
maar hij wou nooit  
iemand tot last zijn.  
Pijn en verdriet droeg  
hij in alle stilte.  
Hij was moedig en geloofde  
in rust en vrede.*

*Moge hij rust vinden  
waar het goed is  
bij de Heer.  
Amen.*