



VROOM AANDENKEN AAN

Eerw. Zuster Maria - Norberta

Marie-Isalie VAN DER LINDEN

geboren te Erwetegem op 19 november 1884,
de Heer toegewijd door de kloostergeloften
in de Kongregatie der Zusters van de God-
delijke Voorzienigheid en O.-L.-Vrouw van VII
Weeën te St.-Maria-Oudenhove
op 21 juli 1921,

godvruchtig overleden te St.-Maria-Oudenhove
op 14 februari 1975,

na de heilswerking ontvangen te hebben van
het Sakrament der zieken.

— « De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen... Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Kristus onze Heer » zo schreef Paulus aan zijn leerling Titus. (Tit. 3, 4)

— Hartelijkheid, verdraagzaamheid, geduld, blijmoedigheid om Kristus' wil moeten wij verspreiden, elk van ons in zijn eigen omgeving. Navolgers van Kristus moeten wij zijn : navolgers van de goedheid Gods.

— Die waarheid heeft Zuster Norberta steeds trouw en moedig in praktijk gebracht. Gulhartig en opgeruimd was zij steeds voor allen, die tot haar kwamen ; begrijpend voor haar medezusters. In haar 56-jaar kloosterleven heeft zij zo aan vele, vele mensen Gods liefde kunnen uitstralen.

— Dierbare Overste en medezusters, ik dank U voor de zovele blijken van genegenheid en voor de liefdevolle zorgen vooral in mijn laatste levensjaren.

O.-L.-Vrouw van VII Weeën, spreek voor mij ten beste.

De Algemene Oversten, medezusters en familie,

danken voor de gebeden en de blijken van genegenheid.