

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Mathilde Van Der Linden

weduwe van

LEONARD VAN PEVENAEGE

geboren te Zegelsem, de 26 November 1865
en er godvruchtig overleden de 18 October 1953,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Die de Heer vreest, moet de dood niet vrezen, want de dood is slechts de overgang tot een beter leven. E.

Gelukkig en zalig is de mens die gedurig de eeuwigheid voor ogen heeft en zich iedere dag voorbereidt om goed te sterven.

Zij was een vrouw van geloof, eenvoudig en voorzichtig; zij wandelde in vrede en in gerechtigheid. Aan de kerk van Christus bleef zij getrouw, verkleefd en onderdanig en zij onderhield al de voorschriften en geboden.

O Maria, gij waart mijn sterkte in mijn zwakheid; mijn troost in mijn droefheid, mijn toevlucht in mijn ellende; thans zijt Gij de hoop mijner zaligheid.

H. Bern.

Duurbare Kinderen en Familie, ik verlaat dit trandental om in het eeuwig Vaderland het loon mijner werken te gaan ontvangen. Ik dank U voor uw genegeheid en uw liefderijke zorgen. Ik troost mij met de gedachte dat wij elkaar zullen weerzien hierboven. Laten wij intussen met elkaar verenigd blijven door ons gebed.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mijnheer en Mevrouw René CRUYPENINCK-VAN PEVENAEGE ;

Mejuffer Agnès CRUYPENINCK ;

De familiën VAN DER LINDEN-VAN PEVENAEGE,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen trefte.