

Heer, schenk uw dienaar de eeuwige rust en het eeuwig Licht verlichte hem.



VROOM AANDENKEN

van

MIJNHEER

**René Petrus Remi
VAN DER LINDEN,**

Weduwnaar van Mevrouw Herminie Schollaert,
geboren te Erwetegem de 24 Augustus 1867 en
aldaar godvruchtig overleden den 30 October '50,
versterkt door de HH. Sacramenten en de
Pauselijke zegen in art. mortis.

Hij was lid van alle godvruchtige genootschappen
en erelid van de kerkraad.

De achtbare vader en vriend was een man van
diep geloof en van zeer voorbeeldige Christelijke
levenswandel, steeds was hij bereid alle hulp te
bieden wanneer de HH. belangen van gods-
dienst en Kerk het vroegen.

Als voorbeeldige vader heeft hij steeds met de
meeste toewijding, na 't al te vroeg overlijden
van zijn dierbare gade, alleen de deugdzame
opvoeding van zijn kinderen waargenomen. Hij
schaamde zich niet, zolang hij kon, ter kerke te
komen, iedere Zondag, in de stichtenste houding
de H. Kruisweg te doen en gedurig maar aan
zijn ziel te voeden met de HH. Sacramenten van
biecht en Communie. Dat is mijn zielesterkte, zo
sprak hij.

Wij verliezen in hem een waar voorbeeld van
christen leven en een wijze raadsman voor
al zijn medeburgers. Ook zal zijn aandenken bij
iedereen in zege blijven.

Beminde kinderen, familieleden en vrienden,,
na volbrachte taak verlaat ik met blijdschap het
tranendal der aarde. Moge mijn voorbeeld u
allen richten en stichten in uw leven.

Beminde kinderen, mijn geluk en mijn fierheid,
onthoudt de lessen van uw vader en volgt ze
al de dagen van uw leven. Bidt voor mij en
uw brave moeder en gij, mijn dierbaar kind, de
Heer toegewijd, blijf ons immer gedenken in uw
heilig kloosterleven.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d.

De familiën **VAN DER LINDEN, SCHOLLAERT, DE BLEECKER** en **AUDOOR**
danken U voor de blijken van deelheming, hun betoond bij
het afsterven van

MIJNHEER

René Petrus Remi VAN DER LINDEN.

Uitg. Van der Linden, koster, Erwetegem.