

Heer, zie genadig neer op Uw dienaar.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Eerwaarde Zuster GERARDA

(Mejuffer Sidonie VAN DER LINDEN)

geboren te Erwetegem, op 16 september 1875,

in 't klooster getreden, op 17 juni 1901,

geprofest, op 22 september 1902,

de Heer toegewijd door de kloostergeloften, op 7 september 1906, geroepen tot de liefdesontmoeting met de Heer, te Baarle - Drongen, op 18 november 1967.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Zieken
en de Pauselijke zegen.

Vreugdevol zal de ontmoeting zijn met de Heer, voor degene die alles verlaten hebben om Zijnentwille en zich onthecht hebben van alles, om Hem aan te kleven, want zij zullen honderdvoudig terug krijgen en beloofd worden met het eeuwige leven.

Eerwaarde Zuster Gerarda was een strenge maar rechtvaardige onderwijzeres die maar één doel had; haar kinderen een degelijke opvoeding en ontwikkeling te geven, zowel op verstandelijk en godsdienstig gebied. Daarna was zij gedurende vele jaren bekommerd en bezorgd met alles wat het klooster van Baarle aanging; zij was uiterst waakzaam over de gang van het huis; men zag en vond haar overal bijna terzelvertijd.

Zij was een voorbeeld van gehoorzaamheid en in de wil van haar overste zag ze de wil van God.

In stilte en in 't verdoken heeft zij vele mensen dienst bewezen.

In de stille uren van haar hoge ouderdom bezocht zij de kapel om ingetogen, vóór het tabernakel de paternoster te bidden, want zij had een diepe devotie voor Onze Lieve Vrouw.

Aan al haar familieleden en medezusters en vooral aan haar zuster - kloosterlinge wordt een vurig gebed gevraagd voor haar zielernst.

O. L. Vrouw van VII Weeën, gedenk uw dienaar.



**Zeereerwaarde Heer Algemeen Directeur, de Algemene
Overste en Zusters,
de Familie Van Der Linden - De Bleecker,**

**DANKEN U VAN HARTE VOOR
DE BLIJKEN VAN DEELNEMING
EN GEBEDEN.**