

De dag van morgen is onzeker en weet gij of  
God hem U vergunnen zal. ? (Nav. Chr.)



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

**EMIEL VANDERMAELEN**

echtgenoot van Mevrouw

**GEORGINE MARROYEN**

geboren te Opbrakel de 13 December 1906 en  
overleden in de kliniek te Aalst de 21 Juli 1953.  
Bediend van de H. Sacramenten der stervenden,

Lid van de Confrerie van het H. Hart  
en van het St. Franciscus-Xaveriusgenootschap.

Lid der Commissie van Openbaren Onderstand.  
OUD-STRIJDER VAN DE OORLOG 1940-45



We weten het, Heer, dat ons verschijnen hier  
op aarde is opgeschreven om te sterven, maar  
het is vooral in gelegenheid gesteld worden om  
het eeuwig leven te verdienen.

In deze omstandigheden bidden "Heer, Uw  
Wil geschiedde," kunnen we enkel door ons  
geloof.

Hij was een goed echtgenoot en vader: het  
geluk van echtgenote en kinderen was zijn ge-  
luk, hun pijn en smart de zijne, hun vreugde was  
zijn vreugde.

Hij was een christen met een hart dat begrij-  
pend stond tegenover de nood van de anderen.

Mijn duurzame echtgenote, zwaar valt U zeker  
dit spoedig en onverwacht scheiden. Voor God  
hadden we ons voor eeuwig verenigd. Onze taak  
als christen echtgenoten hebben we samen op-  
genomen en hoopten we uit te werken tot ons  
beider geluk en tot het geluk van ons kinderen.  
Maar Hij, die 't leven geeft en neemt, heeft me tot  
Zich getrokken. Ons taak was niet volbracht....  
Tracht gij aan te vullen wat er nog ontbreekt.

Mijn beste kinderen, vader heeft U onverwachts  
verlaten, Gedenkt toch steeds het voorbeeld dat  
hij U gaf.

Clement, mijn jongen, op uw te jonge schou-  
ders weegt nu een zware taak. Wees voor zover  
uw ouderdom en uw krachten het toelaten de  
steun van uw goede moeder.

En gij, Agnes en Paula, troost moeder en geef  
haar iets van die vreugde en dat geluk weer dat  
door mijn scheiden werd gebroken.

Mijn duurzame familieleden, ik dank U, helpt  
zoveel U kunt hen die ik achterliet.

Allen, die mij gekend hebt, bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



Uw welgemeende en christene deelne-  
ming was voor ons een zalvende blijk  
van genegenheid en troost.

Hiervoor zeggen U dank.

De Familiën VANDERMAELEN,  
MARROYEN, HAEGEMAN, DE  
GEETER ;

---

Nederbrakel Druk. We. O. Surdtaourt