



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

## Andre VAN DER MASSEN

echtgenoot van mevrouw  
Gilberte SERLIPPENS

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op  
30 juni 1922 en godvruchtig overleden  
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te  
Geraardsbergen op 19 november 1997,  
gesterkt door de H. Sakramenten  
der zieken.

Lid van K.B.G. te Overboelare.

*"Wij zullen je missen" in deze woorden ligt heel de diepte van de liefde. Hij was een mens om van te houden.*

*Vriendelijk, gulhartig, bereid tot iedere dienst. Zijn heengaan laat in zijn gezin, in de familie, voor vrienden en kenissen een grote leegte na. Hij was één van die mensen die begaafd is met een "gouden hart".*

*De laatste weken werd hij er zich van bewust dat zijn leven naar het einde toeging. Hij kon zich gereed maken voor zijn grote reis naar een liefdevolle en barmhartige Vader. Om er te genieten van een verdiende rust.*

De families :

VAN DER MASSEN, SERLIPPENS  
VAN SNICK en DECONINCK  
danken U voor de blijken van  
medeleven en vriendschap.