

Geloofd zij Jezus - Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**OMER VANDER MASSEN**

zoon van wijlen

**Francies & Melanie Van Hoorde**

geboren te Erwetegem de 4 Maart 1869 en  
godvruchtig overleden te Schorisse de 11 Jan. 1953.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

- - O - -

Een erekroon is de hoge ouderdom, die op den weg der gerechtigheid bereikt wordt. « SPR. 16 31. » Onze roem is deze: de getuigenis van ons geweten, dat wij in deze wereld, in eenvoudigheid des herten en gerechtigheid Gods, en niet in vleselijke wijsheid, maar in Gods genade geleefd hebben. 2 COR. 1 12.

De duurzame overledene is eenvoudig en godvrezend door het leven gegaan: veel jaren heeft hij een sterke gezondheid genoten; hij heeft veel kunnen werken, ja tot zijn laatste jaren toe, en, altijd zijn christene plichten mogen volbrengen en daardoor veel verdiensten verzameld.

Hij was gewoon van 's morgens vroeg zijn hart tot God te richten en den Allerhoogste te bidden.

ECCL. 39 6.

Ach! dat Jezus kome tot mij, zijn armzaligen dieenaar; dat Hij kome en mij verblijde. Kom, o kom, want Gij alleen zijt mijne vreugde. NAV. 3 21.

Duurbare Familie 'k was goed voor U, ge waart goed voor mij, blijft het door veel, zeer veel, voor mij te bidden.

---

Druk. Portois Schorisse.

Eerwaarde Zuster Marie-Innocentia der Zusters van Liefde, in de wereld Mejuffer Marie-Elodie VANDER MASSEN;  
Mevrouw Weduwe DE BRAEKLEERE-VANDER MASSEN;  
Mevrouw Weduwe DE VOS-VANDER MASSEN kinderen en klein-kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Edmond VANDER MASSEN-VANDE VELDE en kinderen;  
De familie VANDER MASSEN;  
De familie VAN HOORDE;

Danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en gebeden.