

Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.



MEVROUW

Denise Vandermeeren

weduwe van Valère Flamand

geboren te Everbeek op 31 december 1926
en overleden in het A.Z. Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 12 mei 2010,
begeleid door het gebed van de kerk.

De families Vandermeren - De Pooter -
Flamand - Vandevijver
danken u voor uw bliken van medeleven.

Er zijn geen woorden voor iemand
van wie je weet zij redt het niet
je streelt haar wang, je ziet haar ogen
je bent bevangen door verdriet
flink was je, je hele leven
sterk ben je tot het eind gebleven
vergeten doen we je niet
lieve mam, rust zacht
we weten dat er iemand op je wacht.



Sjinn