

Ga heen, en in het zweet uw's aanschijn, zult gij uw brood verdienen. Gij vrouwe zult uw man volgen waar hij ook gaat en hem gehoorzamen. Kinderen zult gij baren in pijn en smart.

WIJ BIDDEN GOD DAT HIJ TOT ZICH NEEMT

**Mevrouw Anna, Maria, Ghislaine  
VAN DER MIJNSBRUGGE**

**weduwe van de heer Isidore SERVFRANCKX**  
Oud-koloniale

Geboren te Overboelaere (Geraardsbergen) op  
2 december 1898 en godvruchtig overleden  
te Herne op 23 september 1985,  
gesterkt door de H. sakramenten van de zieken.

Moeken, grootmoe en overgrootmoeder!  
Geboren in het mooie hoekje van de Vlaamse  
Ardennen, uit het liefdesleven van het doorbrave  
Fonske Kluiuze met de strenge Emmerence,  
kreeg jij van je vader zijn werklust, zijn liefde  
voor 't land en zijn goed zijn. Van je mama  
die strengheid en eerlijkheid. Van beiden je  
groot geloof in God, de lust om 't lezen en  
't alles willen weten. Spelend, lerend, werkend  
groeide en bloeide jij open in de glooien van  
dat mooie dorpje dat jij nooit zou vergeten.  
Was er geen weelde het was er toch goed en  
je was in 't zicht van de toren.

25 jaar oud leerde je vader kennen en  
vertrok je samen met hem naar Kongo om er  
water en bloed te zweten, kinderen te baren  
en zien te sterven. Nat van de tranen was o  
zo dikwijls je brood. De n'Goma was 't werk  
van jullie beiden, maar jij bent steeds de  
hefboom en het steunpunt geweest, maar ook  
zo dikwijls de bezielende kracht en het alles  
opofferende. Zeer hard was je leven onder  
d' Afrikaanse zon. Verscheurd door heimwee  
en verlangen naar je kinderen, papa en familie  
wroette je de n'Goma uit de grond en hield  
het ook staande.

1954 bracht je weer in 't mooie Vlaanderen  
waar je zo naar verlangde. Maar 't was weer  
wennen, nieuwe zorgen, vaders ziek worden  
en altijd bleef je moedig.

Mama, grootmoe en overgrootmoe, het doet  
ons zo'n pijn. Jij hebt ons geleerd wat moed  
en liefde was. Jij hebt ons getoond wat geduld  
vermag en ook het spaarzaam zijn. Uw groot  
geloof heeft je nooit verlaten en zal ons bij-  
blijven als 't goede voorbeeld waar de Lieve  
Heer van sprak. Toch zijn wij blij dat je nog  
zolang mogen blijven bent en ons bij elk  
bezoek nog voelen liet het mooie vers van G. G.  
" 't Eerste wat mijn moeder vragen leerde toen  
ik hakkelde ongeriefd nog van woorden .....  
vader, moeder krijg ik een kruisken a. u. b.

Rust nu moeken en vertel hierboven aan de  
Grote baas van ons en d' onzen.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank jullie  
voor al het mooie dat je me gaf, voor jullie  
warmte, jullie delen in mijn smart, begrip en  
geduld. Heb ik jullie soms pijn gedaan vergeef  
het mij ik was ook maar een mens. Klaarken  
en Maurice, jullie waren steeds zo dicht bij mij,  
ik dank jullie voor de zeer goede zorgen en het  
geduld dat jullie steeds betoond hebt. Milo,  
Hugo en Klaarken, dank voor die enkele mooie  
jaren van samen zijn in Kongo. Milo, Hugo ik  
had jullie beiden ook zo graag steeds bij mij  
gehad. Maurice wat ben ik blij voor 't geluk  
van Klaarken. Jozefa dank voor je vriendelijkheid  
en al het mooie dat je mijn jongen geeft.  
Dag al mijn klein- en achterkleinkinderen.  
Dag Maria en dag Fons. Dag al de grote  
en kleine Kluizekens en Schoentjes.

De families VAN DER MIJNSBRUGGE,  
SERVFRANCKX, VANDENABEELE, BRACKE  
en alle aanverwanten,

danken al dezen die bidden voor de rust  
van Anna en samen met ons  
gedeeld hebben in dit afscheid.