

Zijt gij bedroefd ?... Bid....



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW  
ALICE VAN DER SCHELDEN

echtgenote van

Mijnheer HONORÉ VAN WYMEERSCH

geboren te Petegem bij Oudenaarde,  
de 15 November 1896 en godvruchtig overleden  
te St-Maria-Horebeke de 30 April 1951

versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was lid der confrerie van het H. Hart,  
van de H. Barbara en van de Boerinnengilde

Om iedereen, immer, vriendelijk te ontvangen; om jegens allen, de deftigheid te bewaren; daarvoor moet men een « sterke » vrouw zijn. Doch de sterkte van deze betreurde afgestorvene kwam nog meer te voorschijn bij het zwigend dragen van scherpe lichaams-pijnen en diep harteleed.

Uit die sterkte kwam haar woord; « ik mag ook iets lijden om mijn hemel te verdienen » 't Was afgesproken: « op eersten Meidag zou ik willen te communie gaan. » Maar op Meiavond kwam Moeder Maria reeds haar kind halen dat in kerkboek en in 't bidden van den Paternoster haar zo dikwijls had gevraagd: Bid voor ons, nu .. en in het uur van onzen dood.

Zalig deze die in den Heer sterven: met gerust gemoed gaan ze, en vol betrouwen laten ze hun duur-baren over aan de goddelijke Voorzienigheid.

Bemide Echtgenoot: U verlaten valt me dubbel pijnlijk: gij waart zo goed voor mij, en dag en nacht gereed om opbeuring te geven, en nu: zult ge alleen uw Kruis te dragen hebben. En toch, blijf moedig zoals bij de eerste zware beproeving, met twee zullen we den Heer nu smeken en God zal U niet verlaten.

Duurbare Broeders, Zuster en Familieleden hebt dank voor uwe liefde en steun Bidt allen voor mij, Tot weerzien in den Hemel.

Troosteres der bedrukten, bid voor ons

Mijnheer HONORÉ VAN WYMEERSCH;  
De Familie VAN DER SCHELDEN, VAN WYMEERSCH, DE CONINCK  
en EECKHOUT;

*BEDANKEN van harte voor de bliken van  
kristelijke en innige deelneming hun betoond*