

Mevrouw
Magdalena Gabriëlla
Van der Schueren

weduwe van de heer
Paul Droesbeke

geboren te Elst op 22 september 1918 en
godvruchtig overleden in familiekring
te Zottegem op 5 augustus 1999,
gesterkt door de gebeden van de H.Kerk.

De families Droesbeke, Van der Schueren,
Gosseye, De Turck en Verhelst danken u voor
de blijken van deelneming.

Moederlief...

Gij gingt van hier naar 's hemels rijk
o moeder lief, o moeder mijn,
uw heengaan moeder – veel te vroeg –
doet zo onmenselijk veel pijn.

't Is nu zo stil en koud in huis
o moeder lief, o moeder mijn,
en elke kamer ademt rouw
't zal nimmer meer als vroeger zijn.

Het haardvuur brandt maar zonder gloed
o moeder lief, o moeder mijn,
de warmte in huis, die is er niet
't zijn loze vlammen, 't is maar schijn.

Ge wilt geen tranen, geen verdriet
o moeder lief, o moeder mijn,
maar 'k moet wel huilen, moederlief
want ik heb zo'n hartepijn.

Zijt gij nu echt voor altijd weg
o moeder lief, o moeder mijn,
mijn God, mijn God, waarom ? Waarom ?
laat moeders toch onsterfelijk zijn !

C. De Laender