

Zalig, de doden die in den Heer sterven.

†  
**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Maria - Ursula**

**VANDER STICHEL**

Weduwe van Mijnheer ADELSON MASSEZ  
geboren te Schorisse de 12 December 1868 en  
gesterkt door de HH.Sacramenten der Stervendens,  
godvruchtig in den Heer ontslapen te Ronse  
de 15 Januari 1955.

- - - o - - -

Broeders, wij willen u niet in de onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn, opdat gij niet zoudt treuren zoals de anderen die geen hoop meer bezitten.

Want als wij geloven dat Jezus-Christus gestorven en verrezen is, dan geloven wij ook dat God hen, die in Jezus ontsliepen, met Hem terug zal voeren.

Die hoop leeft in ons hart telkens wij hier op aarde treuren om het heengaan van een van de onze. Zo kunnen wij ons troosten bij de gedachte dat sterven slechts een overgang is naar een beter leven en dat wij eens zullen verrijzen tot Zijn glorie en tot onze vreugde.

Bij het heengaan van deze vrouw gesierd met de kroon van een hoge ouderdom, stellen wij ons betrouwen op Jezus en smeken om Zijn hulp en bescherming voor de afgestorvene, opdat zij binnen moge gaan in het Rijk des hemels, dat voorbereid werd voor hen die in God geloven en leven volgens Zijn Wil.

Heer geef hare ziel de eeuwige rust, dat het eeuwige licht haar verschijne en dat zij ruste in vrede.

Dierbare Zoon stel uw hoop op God, Hij zal voor u zorgen en u ten gepasten tijde helpen. Dank om alles wat gij voor mij geweest zijt. Moge de Heer belonen allen die zó goed voor mij zijn geweest.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

**Zij ruste in vrede.**

Mijnheer Georges MASSEZ;

De familie VANDER STICHEL-OKERMAN;

De familie MASSEZ-MAUROIT;

Danken innig om uw gebeden  
en blijken van deelneming.