



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

**Mireille VANDERSTICHEL**

weduwe van de Heer  
**Maurits DE GHESELLE**

geboren te Vloesberg op 29 april 1926  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 11 januari 2007, gesterkt door de  
laatste H. Sacramenten.

---

Haar neven en nichten,  
De families VANDERSTICHEL,  
DE GHESELLE en aanverwanten,  
**danken U voor de blijken van medeleven.**

---

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

*Wanneer je niet meer vechten kunt  
Wanneer het leven*

*zwaar lijkt om dragen*

*Wanneer je staat op 't dode punt*

*Wanneer je vleugels lijken lam geslagen*

*Wanneer je uitgeschakeld wordt*

*Wanneer je staan moet*

*langs de kant van 't leven*

*Wanneer je niets hebt dan tekort*

*Zodat je ook niets hebt*

*om weg te geven*

*Wanneer je je zó eenzaam voelt*

*Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken*

*Wanneer Gods zee je overspoelt*

*Omdat je bent als een eiland*

*zonder dijken*

*Wanneer je vuur is uitgeblust*

*Dan is er slechts van één kant*

*hulp te verwachten*

*Wie moe is vindt bij Jezus rust*

*En hem die zwak is*

*geeft hij nieuwe krachten.*