

*Wanneer mijn werk gedaan zal zijn,  
Mijn adem stil, mijn ogen dicht,  
Genees mij van de laatste pijn,  
Dit nooit verloren vergezicht:  
Er leeft een God die alles schiep,  
Wat zichtbaar en onzichtbaar is,  
Die mij tot Zijn aanschouwing riep  
Uit ondoorgrondbare duisternis.  
(Ant. Van Duinkerken)*



TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN

DE HEER

## **André VANDER STICHELEN**

Echtgenoot van Mevrouw Paula VANDERLINDEN

Geboren te Mater op 21 augustus 1922  
en onverwacht gestorven te Oudenaarde  
op 29 november 1988,  
voorzien van de H. Zalving in nood

—  
*Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.*  
—

Zijn vaderhart heeft onverhoeds opgehouden te slaan. Zijn kroost is het idool geweest van zijn ouderlijke zorg. Hij was de rechtgeaarde levensgezel van zijn echtgenote die hij terzijde stond in de opbreng van het gezin en in de opbouw van het bedrijf. Voor zijn kinderen was hij de hoeder van hun opgroeiend leven, die hij allen tot zelfstandigheid heeft geleid van hun eigen gezin.

Zijn kleinkinderen waren de oogappel van zijn troetelliefde. Door zijn dynamische werkdrijf heeft hij zijn taak tot hoge bloei gebracht. Zijn gulhartige omgang met de mensen die over de drempel van het drankhuis kwamen, zijn contacten met zowel feestvierende als rouwende families, zijn belangstelling voor verschillende sporttakken, zijn joviale gediensstigheid voor iedereen die op hem beroep mocht doen, dit alles maakte van André een volksgeliefde mens.

Zijn ziel leve voortaan vereeuwigd bij God en zijn herinnering blijft voor altijd in onze harten gegrift.

Dierbare echtgenote, mijn plotseling heengaan valt u zwaar. In momenten van eenzaamheid en moedeloosheid weze uw gebed uw sterkte. Heb dank voor alles wat in ons leven schoon en edel was.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet wat een tedere liefde ik u toedroeg. Mijn vreugdeervaarde ik in uw wederliefde. Bid samen met uw kinderen voor mijn zielezaligheid en blijft verder moeder aanmoedigen in de leemte die mijn heengaan bij haar achterlaat.

Dierbare broeders en zusters, familie en vele vrienden, heb dank voor alle vriendschap en sympathie. Schenk mij uw gelovige aandacht in uw gebeden.

De families VANDER STICHELEN-REYNAERT-VANDERLINDEN en VAN HELLEPUTTE danken U voor uw gebed en bliken van medeleven.

De namis wordt opgedragen  
op maandag 12 december te 19.30 uur in het klooster.

—  
Drukk. Van Overmeire - Horebeke - Funerarium Dhondt - Oudenaarde