



Aandenken aan

mevrouw

Mireille VANDERSTRAETEN

echtgenote van de heer

Geert VAN LANCKER

Geboren te Zottegem op 21 augustus 1965

en godvruchtig overleden

in het U.Z. te Gent op 31 juli 2003.

Begeleid door het gebed van de H. Kerk.

De namis zal opgedragen worden

op zondag 7 september 2003 om 9.00 uur.

Mireille,

Iedereen keek naar je op. Je was een diepgelovige, sterke en kranige vrouw, vol levenslust en goede moed. Je was mijn trots. Dag na dag mochten de ganse familie en ikzelf de kracht van jouw liefde en vriendschap ervaren. Maar ook de mensen wisten jouw werkkraft en vlotte omgang te waarderen: een vriendelijk woord in de winkel, een helpende hand in de kerk, waar dan ook, steeds was je bereid het beste van jezelf te geven.

Wanneer je plots ondergedompeld werd in pijn en lijden, ben je moedig en hoopvol gebleven, tot je wegzank in een diepe slaap. We koesterden het tere straaltje hoop dat alles weer goed zou komen. Helaas. Veel te vroeg heb je ons verlaten.

Mireille, je hebt ons met je hele zijn zoveel onschatbaars meegegeven en daarom danken we vol geloof de Heer voor jouw unieke maar korte leven.

Haar echtgenoot,

vader, schoonmoeder en de families

VANDERSTRAETEN - VAN MELCKEBEKE,

VAN LANCKER - DE RAEVE

danken u voor uw aanwezigheid

en blijken van genegenheid.

