

Alle goedheid, alle genegenheid
leidt tot eeuwigheid.

†

GEDENKEN WIJ DANKBAAR

MEVROUW

Rachel VANDERSTRAETEN

weduwe van de Heer

Jean-Baptiste VANDERHAEGEN

geboren te Ronse op 4 april 1903 en
er godvruchtig overleden op 18 februari 1985,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Heer God, als mensen van deze aarde stellen
wij ons vele vragen rond het leven dat Gij ons
schenkt, rond het lijden en de dood. Het ant-
woord daarop kunnen wij alleen vinden bij het
kruis van uw Zoon Jezus, onze Heer.

Wij danken U voor deze goede Moeder, voor
alles wat zij was, voor wat zij heeft verwezen-
lijkt. Om de goedheid en dienstvaardigheid die
zij uitstraalde.

Wij bewonderen haar om de edelmoedigheid
en de sterkte waarmee zij het lange lijden en
de te vroege dood van haar man en schoonzoon
heeft aanvaard, en het beste ervan heeft ge-
maakt.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse.

Beste kinderen en vooral gij Pascal: In lief
en leed waart gij mij zo nabij. Dank voor alles,
God zal U zegenen. Over de grenzen van de
dood heen, blijf ik U beminnen.

Wij bidden U Heer, geef haar, die sterk in U
geloofde, het eeuwig geluk, de rust en de vrede.
Laat haar voortleven in ons hart en in onze
gedachten.

Heer en Mevrouw Arthur VAN HILLE-
VANDERHAEGEN, haar kinderen;
Jonge Heer Pascal LAURIER, haar kleinkind;
En aanverwante families,

**danken voor uw gebed en
oprechte gevoelens van medeleven.**