

Goede en trouwe dienaar, treed binnen in het huis van uw Heer.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Eduard VAN DER TAELEN

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN DER VEKEN,

geboren te Ninove op 15 november 1913 en godvruchtig overleden in het Instituut Jules Bordet te Brussel op 9 juli 1972, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Een ongeveinsd kristen mens, een liefderijk echtgenoot en vader, een edelmoedige en innemende vriend : zo was deze man, die wij vandaag ten grave dragen.

Wij treuren om hem, maar danken ook God om de liefde die hij gaf aan vrouw en kinderen, om de vriendschap en de steun aan onze sportvrienden, om de gezelligheid die hij bood aan de mensen, die bij hem ten huize kwamen.

Het was een vreugde om met hem te praten, zelfs om hem te bezoeken tijdens zijn ziekte. Hij was een teken van hoop. Voor Ward is het leven nooit zonder uitkomst geweest. Hij wist zich geborgen in Gods goedheid en daar vindt de mens de kracht om de zwaarste taken te dragen en het zwaarste lijden te doorstaan. Bij hem hebben wij gezien wat moed en vertrouwen bij een mens vermag. Nu is zijn taak af, hij heeft zijn best gedaan, God zal hem belonen.

Dierbare echtgenote, aan ons stil huiselijk geluk is een einde gekomen : samen waren wij sterk, samen hebben we vele lasten ge-

torst. De Heer heeft beslist dat het nu beter anders is ; laten wij nu samen zijn wil aanvaarden : gelijk hij het doet, is het goed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft in uw hart de herinnering dragen aan de vele schone dagen die wij samen met optimisme hebben gevuld.

Mijn talrijke sportvrienden, gij waart een deel van mijn leven. Als ik iets goed voor U heb mogen doen, dan dank ik God voor dat voorrecht.

Denkt soms aan mij in een oprecht gebed.

De families VAN DER TAELEN, TORREKENS,
VAN DER VEKEN, STRAETMANS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel