

Uit het verstrengeld gewas  
van liefde en leed,  
van wel en wee,  
van leven en sterven,  
ontluikt doorheen de tijd  
de bloem van eeuwig leven.



GEDENK IN EEN VROOM GEBED DE ZIEL VAN

**MEVROUW**

**MARGUERITE VEECKMAN**

weduwe van **GUILLAUME BROEKAERT**

geboren te Velzeke-Ruddershove op 26 december 1902 en godvruchtig overleden te Zottegem op 14 september 1986,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

De families: VEECKMAN, BROEKAERT,  
BAELE en DE VRIEZE

DANKEN U oprecht om uw kristelijke  
deelneming.

Heer, onze God,

dankbaar geven wij U deze goede vrouw en echtgenote terug, na een leven van zorg en inzet, maar ook van dankbare herinneringen.

Zich stil geborgen wetend in Gods nabijheid, heeft zij steeds gelukkig geleefd in eenvoud en bescheidenheid, zorgend voor haar goede echtgenoot, en hem zeer nabij in zijn lijden, in dienst van haar medemensen.

Moge zij, samen met haar goede echtgenoot, onze voorspraak zijn bij U, hemelse Vader. Mogen onze gebeden en onze liefde voor elkaar haar begeleiden naar Gods eeuwige liefde.

Maria, hulp der kristenen, bid voor ons allen.