



Dankbare herinnering aan
mevrouw

Elisabeth Vekeman

echtgenote van de heer
Aimé De Waele

geboren te Grotenberge op 8 maart 1916 en
godvruchtig overleden in het AZ St.-Elisabeth
te Zottegem op 31 maart 1999,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van het Maria-Legioen

Aimé De Waele,
Guy en Jeanine De Waele-Van Oost,
Anouk en Jonasje,
Marc en Marinelle Van Der Eecken-De Waele,
en Sofie
Patrick De Waele,

danken u voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleven.

Lieve ma, oma,

We zaten onlangs nog allemaal samen om je verjaardag te vieren. We dachten nooit dat het de laatste keer zou zijn. Je was zo blij die nieuwe lente ingestapt en zo vol energie. Je leek uit te kijken naar Pasen. Maar op Palmzondag kon je onverwacht niet meer wuiven met de palmtakken langs de weg. Je zou mee de weg gaan. Is het toeval dat je ons hebt verlaten in de goede week? Of wil je ons daarmee zeggen dat we niet moeten verdrietig zijn maar hoopvol want dat je thuisgekomen bent, dat er leven is sterker dan de dood, eeuwig leven.

We nemen afscheid met pijn maar met vreugde om het moment. Zo waarachtig en betekenisvol in het licht van uw leven. We hadden het kunnen weten dat je dan met blijheid en in vrede zou heengaan.

Lieve ma, oma, we missen je zo. Hoe moet het nu verder zonder u? Je was voor ons alle dagen een geschenk uit de hemel. Niets was je teveel. Je was er steeds om voor ons te zorgen, ons te helpen en te steunen, om jezelf te geven. Nooit wilde je zelf iemand tot last zijn. Je hebt ons getoond wat echte liefde is, hoe mooi eenvoud en goedheid is. Wij waren zo gelukkig met een moeder zoals jij.

Rust nu zacht, zoals je ook was. Wij geven je een ruiker paaslelies, bloemen die altijd voor u in ons hart zullen bloeien.