

De Heer is waarlijk opgestaan
Hij is ons voorgegaan.



TOT LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

JOZEF VEKEMAN

echtgenoot van mevrouw LYDIE D'HAEYER

Hij werd te Erwetegem geboren op 27 september 1936 en is er onverwachts van ons heengegaan op 21 april 1984, vooravond van Pasen, in het teken van de Verrijzenis.

Het is niet uit te spreken,
wat het betekent,

zo 'n mens te verliezen...
Je moet het zelf beleven ;
al zolang gelukkig samen zijn,
elkaar gelukkig makend,
elkaars geluk zijn.

Hij zorgde voor allen en voor alles,
hij was de kern van ons dagelijks bij elkaar
horen,

met het bezig zijn met zoveel
dat ons leven uitmaakte en vulde
met bloemen van geluk en eenvoud.
Wij wisten het, en wisten het niet ;
maar nu moeten wij het, en vooral hem missen...

Hij was toch zo een rustbrengend mens,
die alles beoordeelde vanuit een wijsheid,
die hem eigen was, en ons zo goed deed.
Wij hadden verwacht dat het nog lang zou
duren :

een mens om tenvolle echtgenoot te zijn
voor een lieve echtgenote ;

een vader als wijze begeleider,
voor een aandachtvolle zoon ;
een genegen familielid,
zo genegen voor zijn moeder ;
een fijne vriend...

Is het voorbij ?

Bijzonder in deze Paasdagen

zegt Jezus ons : Neen,

het is maar een te vroeg afgebroken zomer.

Maar elke zomer heeft een einde.

De zomer die Ik U heb voorbereid,

die zomer gaat niet voorbij.

Want die zomer is een geschenk van de Vader,

maar ook van uw eigen hoop en werken

voor elkaar.

Doe dan maar voort,

in de lijn die Ik u voorgetrokken heb !

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede

moge rusten en wij in liefde en zorg voor elkaar

mogen leven !

Het is de moeite waard !



Lydie D'HAEYER,

zijn echtgenote

Danny VEKEMAN,

zijn zoon

Georges VEKEMAN(†)-SERBRUYNs

Germaine,
zijn moeder

De families : VEKEMAN, D'HAEYER,

SERBRUYNs en VAN CROMBRUGGE

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.