

"In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen".
Joh. 14,2



Aandenken aan:

MEVROUW

Maria-Elisa Vekeman

weduwe van de Heer Remi Van Petegem

geboren te St.-Maria-Oudenhove op
1 januari 1908 en rustig naar de Heer
toegegaan in het R.V.T. "Ter Deinsbeke" te
Zottegem op 1 april 1997, gezalfd met de H. Olie.

—

In de paasweek, in de vreugde om de verrezen Heer,
is Elisa rustig naar de Heer toegegaan.

De overledene was een eenvoudige vrouw die veel
en hard gewerkt heeft. Bij het werk dat haar gezin van vijf
kinderen meebracht, vond ze nog de tijd om iets bij te
verdienen door handschoenen te maken. Eens de kinde-
ren groot en gehuwd stelde ze zich te dienste voor de
kleinkinderen, en zelfs nog een achterkleinkind, op te
vangen en er voor te zorgen. Thuis vond ze haar geluk
en haar tevredenheid. Al ging ze zelf niet veel weg toch
had ze graag dat haar familie op bezoek kwam.

Zeer vroeg reeds sukkelde Elisa met de gezondheid.
Misschien was dit ook de reden dat ze niet veel wegging,
dat ze liever thuis was.

Negen jaar geleden, op vaderdag, verloor ze haar
echtgenoot en ging ze de weg alleen verder.

Na voor de zoveelste keer te zijn opgenomen in het zie-
kenhuis werden de zorgen voor de familie te zwaar en
ging ze naar een rusthuis waar ze de beste zorgen kreeg
met dagelijks een bezoekje van de naastbestaanden.
De laatste maanden heeft ze veel lijden gekend en wij
mogen zeggen dat Elisa met de dood uit haar lijden ver-
lost is. Haar wacht nu een ander leven, een eeuwig leven
waar geen zorgen en geen pijn meer aanwezig zijn.
Wij bidden: "Goede Vader, in deze paasweek waarin wij
herdenken dat gij uw zoon uit de dood hebt opgewekt,
vragen wij U: neem ook Elisa op in de eeuwige vreugde
van uw Rijk. Amen.

Beste familie, nu wij afscheid genomen hebben wil ik u
een laatste dankwoordje toespreken voor alles wat u voor
mij gedaan hebt, vooral dan de laatste jaren en maan-
den van mijn leven. Moge de goede God u daar over-
vloedig om zegenen. Tot weerziens in de hemel.

Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis: dinsdag 15 april 1997 om 18.45 uur.

De families Vekeman, Van Petegem, De Reghel,
Cromphout en Paesmans danken U voor uw medeleven
en gebed.

Begr. Raoul, Brakel - Druk H. Maginet, Zottegem