

„Want God is Goed en zijn genade duurt blijvend voort in eeuwigheid". Psalm 99



Opdat hij Gods genade
blijvend moge ondervinden

bid voor de heer

Theofiel Vekeman

echtgenoot van Mevrouw

Louise Van Nieuwenhove

geboren te St Maria-Oudenhove op 26 juni 1873
en er opgegaan naar het Huis van de Vader
op 29 april 1964, met de Heer verenigd in het
sakrament der zieken en het sakrament der
stervenden.

Erelid en medestichter van de H. Hartbond.

Wij danken de Hemelse Vader omdat Hij tot nu toe onze goede vader zolang in ons midden heeft bewaard. Zijn Naam weze gezegend !

Meer dan 66 jaar heeft God het gebed van de priester verhoord, die hun huwelijk inzegende: „De God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jacob zij met u, en late zijn zegen, die Hij aan de instelling van het huwelijk heeft gehecht, in u in vervulling gaan; zodat gij de kinderen van uw kinderen moogt zien tot in het derde en vierde geslacht en daarna het eeuwig leven bezitten zonder einde"....

Thans gaat ook deze laatste bede zijn doel bereiken voor Theofiel. Voor zijn naastbestaanden en voor zijn familie zal hij steeds blijven de sterke man, die zijn gezin geleid heeft in navolging van de Familie van Nazareth, beslist, maar ook liefdevol zonder deze liefde altijd onder woorden te kunnen brengen. Zijn geloof blijft nog steeds een steun voor het geloof van zijn nakomelingen.

Schoon, maar onzichtbaar is het werk dat hij voor zijn parochie heeft geleverd als eersteling en ijveraar in de H. Hartbond, waarvan hij fier het ereteken droeg, dat hij ontvangen had bij zijn jubelviering.

Bidden wij dan ook tot God zijn deugden te mogen erven en dat hijzelf door het offer van de parochiale gemeenschap en van Kristus moge genade vinden bij God :

Heer, wij dragen U offer- en lofgebeden op;
wil gij ze aanvaarden voor Theofiel,
die wij vandaag gedenken
en hem, Heer, van de dood laten overgaan naar
het leven, dat Gij weleer aan Abraham
hebt beloofd en aan zijn nageslacht.
Amen.



De families VEKEMAN,
VERSTRAETEN,
VAN NIEUWENHOVE,
WOUTERS

danken U van harte
omwille van uw kristelijk
medeleven.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St.-M. O.