



Wij gedenken dankbaar

MEVROUW

Rita VERBEKE

geboren te Ronse op 26 juli 1950 en er
godvruchtig overleden op 6 juli 2001.

Marc en Clemence † DELANNOY-
VANDENDAELE, *haar schoonvader;*

Henri en Louise VERBEKE-VAN LOVEN,
haar moeder;

Philippe en Anja DE RUYCK-DELANNOY,
Nico en Nathalie DELANNOY-DE SCHACHT,
Misha en Cindy DEFEVER-DELANNOY,
haar kinderen;

De families VERBEKE-VAN LOVEN en
DELANNOY-VANDENDAELE,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

Lieve Mama,

Je hebt zeer veel meegemaakt, dat je niet hebt kunnen verwerken ... Je hebt je moeten aanpassen aan moeilijke omstandigheden maar je wilde niet dat dit zo was. Je wou meer doen dan wat je kon en daardoor ben je ziek geworden en de ziekte had je volkomen in haar macht. Je was zo moe, je hebt je volle strijd gestreden tot het einde. Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. We hadden nooit gedacht dat het zo plots ging gebeuren.

Mama, rust nu maar uit van al uw zwoegen, zorgen en lijden. Je bent nu bevrijd uit je lijden en bij God, die je troost was. Maar ach, wat is het zwaar van jou te moeten scheiden. Voor ons, onze grootvader waar jij zolang voor gezorgd hebt. We beloven u dat wij nu verder voor hem zullen zorgen. Hij heeft het ook zeer moeilijk.

Jouw groot hart was altijd klaar voor iedereen in nood te helpen. Je dacht meer aan anderen dan aan jezelf. We danken je voor alles wat je voor ons hebt gedaan. We blijven van je houden en vergeten je nooit. Vaarwel.

Vanwege je kinderen die je liefhebben.

