



Dankbaar aandenken aan

**mevrouw**

**Lisette Verdonck**

levensgezellin van de heer

**Lucien Van Belle**

geboren te Dikkelvenne op 28 juni 1941

en godvruchtig overleden te Zottegem op 2 juni 2010

Begeleid door het gebed van de H. Kerk.

Haar levensgezel en de families

Verdonck - De Noyette

danken u voor uw medeleven in rouw en gebed.

Het leven heeft me niet verwend,  
maar toch was er een gouden draad geweven  
doorheen de jaren die ik heb gekend.

Aan allen die me dierbaar waren  
zeg ik een woordeken van dank  
omdat ik ook hun liefde mocht ervaren.  
Vooraf aan U, mijn liefste, zeg ik  
nogmaals bedankt.

Het is mijn tijd van gaan.  
M'n ziel draagt alles mee  
naar ginder, naar de eeuwigheid.

*De namis zal opgedragen worden in  
de parochiekerk van Velzeke  
op zaterdag 26 juni 2010 om 18.30 uur.*

