

God, de zin achter de waarden  
waar ik heimelijk op besta,  
en de adem dezer aarde,  
en de jubel van mijn ja. (Herwig Hensen)



Tot vroom aandenken  
aan de heer

**GERMAIN VERHEYEN**

echtgenoot van mevrouw

**ANGÈLE DE SPIEGELEER**

geboren te Velzeke op 31 juli 1909  
en er godvruchtig overleden op 17 december 1991,  
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Lid van de kerkfabriekraad van St.-Martinus Velzeke  
Oudstrijder 1940-1945

Angèle De Spiegeleer,

Roger en M.-Louise Verheyen-Verheyen en kinderen,  
Luc en Mariette Uytterhaegen-Verheyen en kinderen,  
Paul en Marina Dekegel-Verheyen en kind

danken U hartelijk voor uw gebed  
en blijken van deelneming.

Germain zullen wij altijd omringen met gevoelens van  
sympathie. Die goede, warmhartige, vriendelijke man.  
Germain heeft niet van grote dingen gedroomd, maar  
hij heeft kleine dingen groot gemaakt: familiezin,  
vriendschap, arbeidslust, bescheidenheid en waar-  
dering voor de dagelijkse dingen, en vooral voor wat  
aan vriendelijkheid en goedheid voor hem werd gedaan,  
een waardering met dankbaarheid. "Ge zijt bedankt",  
was telkens weer zijn woord, zolang hij het zeggen  
kon.

Vol waardering weten wij nog meer van hem. Achter  
zijn bescheidenheid leefde veel meer dan men opper-  
vlakkelig denken zou. Hij was wijs genoeg om de be-  
trekkelijkheid van heel wat dingen in te zien. Het gaf  
hem een bijna "humoristische kijk" op veel wat hij  
zag gebeuren. Hij was groot van ziel, en kon over  
veel heenstappen zonder zich druk te maken.

Misschien vinden wij hem nog het diepst gepeild, als  
we ons herinneren hoe hij op een doodgewone, on-  
opvallende manier, godsdienstig was. Er waren din-  
gen die "moesten" en waar hij zorgzaam voor was;  
schijnbaar doodgewone dingen, maar die zeer ernstig  
waren voor hem. "Die dag te communie gaan"...  
ook als het moeilijk was. Zoals in de versregels  
hierboven: "God, de zin achter de waarden, waar  
ik heimelijk op sta".

Moge het nu ook waar worden voor Germain, de  
laatste zin: "... en de jubel van mijn ja".

We hebben van vader gehouden, en wat wij er  
hebben kunnen voor doen, hebben wij heel graag  
gedaan, zo zou hij weten dat wij hem gaarne zagen.

We zullen ons herinneren, gelovig herinneren  
want er is altijd een ontmoetingspunt, een eeuwig ont-  
moetingspunt, waarvoor wij allen bestaan. We zullen  
u altijd weer terug ontmoeten, ge zijt niet dood, ge  
zijt nooit dood. Wees voor ons een boodschap van  
leven, eeuwig leven door God gegeven, want  
mensenleven is met Godsleven doorweven.

Drukkerij Melckebeke Zottegem