



Aandenken aan
een lieve pa en pepe

De heer

Roger Verheyen

Weduwnaar van mevrouw

Christiane Cousserier † 2004

Vader werd geboren te Zottegem op 8 juli 1931
en is zachtjes heengegaan,
omringd door zijn geliefden, in het A.S.Z te Aalst,
op 23 juni 2010,
begeleid door het gebed van de H. Kerk.

Ivan, Gerdy en Hilde en Stijn danken u
voor de vele blijken van medeleven.

Een namis ter nagedachtenis van vader zal
opgedragen worden in de parochiekerk
van Sint-Goriks-Oudenhove
op dinsdag 13 juli 2010 om 18.45 uur.

Liefste pa,

Je ganse leven heb je voor ons gezorgd,
we hebben geprobeerd om de laatste 15
maanden van je leven zo goed mogelijk voor jou
te zorgen.

We wilden je zo graag helpen maar stonden
machteloos tegen jouw ziekte, toch een bezoek,
een lach, een knuffel, een babbeltje deden je
zichtbaar goed...

Pa, we willen je niet herinneren als een zieke
man, maar als een koning op z'n duiventil,
als een man die steeds met hart en ziel bezig
was in z'n verzorgde groentetuin, als een
goedlachse man, met het sigarettenpeukje die je
wel 10 keer per dag moest aansteken, als... een
pa uit de duizend!

Bedankt voor alles, Ivan, Gerdy en Hilde

Mijne pepe,

Zo had je het graag dat ik je noemde: "pepe"!
Ik was je oogappel en kon bijna niets verkeerd
doen, je ogen schitterden en je mond sprak
boekdelen als je me zag, je was zo fier op me.
Voor mij was je meer dan mijne pepe, je was ook
mijn allerbeste vriend en ik bewaar je voor altijd in
mijn hart.

Tot ziens pepe en nog ne dikke bees, Stijn

