

Er is de pijn om het gemis  
en dankbaarheid om wat wij kregen  
en naast de droefheid die blijft wegen  
haar warme hart als erfenis.



Dankbaar gedenken we

Mevrouw

**Irma VERLINDEN**

echtgenote van de heer

Joseph TRUYEN

geboren te St.-Blasius-Boekel op 25 oktober 1910

en godvruchtig overleden in het Rusthuis

"St. Ursmarus " te Zegelsem op 17 juli 1993.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

---

*De namis zal plaats hebben op  
zaterdag 14 augustus 1993 om 19 uur.*

---

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkind en de families

VERLINDEN - LABEE ,

TRUYEN - VANLERBERGHE

danken U voor Uw gebed en Christelijk medeleven.

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij  
haar lieve aandacht voor de aardse dingen  
die door haar hoofd en door haar vingers gingen  
en alles wat zij was voor jou en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag  
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten  
die wij tezamen om haar heengaan leden  
en die zal blijven schrijnen na vandaag.

In haar dapper rechtgetrokken spoor  
naar Gods oneindig land laten wij lopen  
haar achterna, die hoopte wat wij hopen;  
zij is niet meer dan enkele stappen voor. *(A.v. Wilderode)*

---

Hemelse Vader,

Wij geven U vandaag

onze geliefde echtgenote en moeder uit handen

We doen het met droefheid in ons hart

Iemand die men lief heeft

gaat altijd te vroeg heen.

Wij blijven zovele mooie momenten

in ons hart bewaren.

Wij wenen uit dankbaarheid

voor alles wat zij voor ons betekende.

Bewaar Gij haar nu, in Uw en onze liefde

tot wij opnieuw verenigd zijn in Uw Vaderhuis.

---

BEGRAF.-FUN.-DRUKW. DE PAUW-MOREELS & ZOON

ZWALM TEL. 055/49.90.12-FAX. 055/49.61.99