

Geloofd zij Jezus Kristus.



De goede God heeft tot Zich geroepen

Eerwaarde Zuster Maria-Huberta

Mejuffer Rachel VERLODT

Rustend kleuterleidster

Zij werd geboren te Wondelgem 1-11-1913

Zij wijdde zich toe aan de Heer 10-9-1934

in het klooster van O.-L.-Vrouw
van VII Weeën

Zij ging naar de Heer, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken en de Pauselijke
Zegen 17-3-1974

In stille eenvoud is zuster Huberta door 't leven gegaan. Haar ganse leven heeft zij besteed aan de opvoeding van de kleuters, het woord van Jezus indachtig : « Laat de kleinen tot Mij komen » ! Aan die edele taak schonk zij haar hart, haar toewijding en haar blijde dienstvaardigheid tot haar gezondheid erdoor werd geknakt.

Als kloosterlinge muntte ze uit door haar diepe godsvrucht, haar bijzondere verering van de H. Maagd en haar nauwkeurigheid in het volbrengen van al haar religieuze plich-

ten. Groot was haar ijver voor het huis des Heren : « haar kapel » moest de mooiste plaats zijn van het klooster.

Zij sloot haar taak op de wereld met het offer van haar leven, met een lange lijdensweg, waar ze ook vroeg zoals Jezus : « Vader, laat deze lijdenskelk aan mij voorbijaan, maar niet mijn wil, maar de Uwe geschiede ».

Dierbare Overste en medezusters, maar vooral mijn bloedeigen zuster, ik dank U voor zoveel blijken van genegenheid en voor de liefdevolle zorgen die ik van U mocht ondervinden.

Dierbare familieleden, gij weet hoe diep ik U allen heb bemind, hebt dank voor uw oprechte genegenheid. In de hemel blijf ik voor uw allen ten beste spreken.

O.-L.-Vrouw van smarten, bid voor mij.

Druk. J. De Clercq, St.-M.-Oudenhove